

Doel

De stichting stelt zich ten doel om evangelisatiewerk onder kinderen

- te verrichten door het houden van kinderclubs
- te stimuleren en mensen te motiveren d.m.v. voorlichting en
- medewerkers te ondersteunen en toe te rusten d.m.v. trainingen

Grondslag

1. Wij geloven dat de **gehele** Bijbel het geïnspireerde onfeilbare Woord van God is en aanvaardt het gezag van de Bijbel als leidraad voor ons leven. (2 Petr. 1: 21; 2 Tim. 3: 16; 1 Tess. 2: 13)
2. Wij geloven in de Drieënige God van eeuwigheid af bestaande uit drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze drie zijn één en volmaakt. (Joh. 10: 30; Gen. 1: 26)
 - I. Wij geloven dat de Here Jezus, de Zoon van God, als volmaakt Mens op aarde geleefd heeft. (Kol. 2: 9; Hebr. 1: 1-3)
 - a. Hij is ontvangen door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. (Lucas 1: 27, 30, 31, 35; Gal. 4: 4) Hij is de eeuwige, eniggeboren Zoon van God. (Joh. 17: 5; Joh. 3: 16) Hij werd mens zonder op te houden God te zijn. (Fil. 2: 5-11; Joh. 1: 1-3) Zo heeft Hij God geopenbaard en kon Hij verzoening tot stand brengen. (Joh. 1: 14, 18; Kol. 1: 19, 20)
 - b. Hij nam al onze zonden op Zich en droeg de straf die wij hadden verdiend. (1 Petr. 2: 24) Door Zijn dood aan het kruis heeft Hij verzoening tot stand gebracht tussen

God en de mensen. (Kol. 1: 20, 21; 1 Petr. 3: 18) Hieraan kunnen wij als mens niets meer toevoegen. (2 Kor. 5: 21)

- c. Hij is lichamelijk, met een verheerlijkt lichaam opgestaan uit de doden, precies zoals het in de Bijbel staat. (1 Kor. 15: 3-6; Marc. 16: 9-14; Hand. 1: 3, 2: 23, 24, 3: 15) Zijn opstanding uit de doden is het bewijs dat het offer dat Hij bracht, het afleggen van Zijn leven, voor God voldoende is om ons te rechtvaardigen. Dit kan alleen door geloof worden verkregen. (Ef. 1: 7; Rom 4: 23-25; Rom. 5: 1; Rom. 8: 34; Hand. 13: 39)

Als we ons vertrouwen stellen op Hem als onze Verlosser gaan we uit de dood over in het leven. (Gal. 2: 20; Joh. 1: 12)
 - d. Hij is opgevaren naar de Hemel en is daar nu om voor ons te pleiten. (Rom. 8: 34; Hebr. 7: 25) Wij geloven dat Hij op dezelfde wijze terugkomt naar deze aarde. (Hand. 1: 11; Fil. 3: 20; Titus 2: 13; Joh. 14: 3; 1 Tess. 4: 16-17; Openb. 1: 7)
- II. Wij geloven in de persoonlijkheid en Godheid van de Heilige Geest.
 - a. Hij is de bewerker van de wedergeboorte. (Joh. 16: 13-15) Hij woont in alle gelovigen en verzegelt hen tot op de dag van de verlossing. (Ef. 1: 13-14; 1 Kor. 6: 19; 1 Kor. 3: 16; Rom. 8: 9; 2 Kor. 5: 5; Ef. 4: 30)
 - b. Hij is de onfeilbare uitlegger van Gods Woord, de goddelijke leraar. (Joh. 14: 26; Joh. 16: 13; 1 Kor. 2: 14; 1 Joh. 2: 27) Hij wijst ons steeds op de Here Jezus. (Joh. 16: 14, 15)
 3. Wij geloven dat de wereld door het woord van God is ontstaan (Gen. 1: 1; Joh. 1: 3) en dat God leven heeft gegeven aan alles wat geschapen is. (Gen. 1: 20-25; Kol. 1: 16, 17) Dat de mens geschapen is naar Gods beeld (Gen 1: 26, 27); dat door de overtreding van Gods gebod door

Adam de hele mensheid in zonde is gevallen (Rom. 5: 12); dat daar-door ieder mens met een zondige natuur wordt geboren en gescheiden is van God. (Rom. 3: 10, 23, 5: 18, 19; Ef. 2: 1-3; Marc. 7: 20-23)

4. Wij geloven dat mensen verlost kunnen worden van de eeuwige straf door te geloven in de Here Jezus als de Zoon van God, die de zonden van alle mensen gedragen heeft op het kruis van Golgotha. (Joh. 3: 16; 10: 28, 29; 5: 24) Wanneer iemand dit gelooft en zijn zonden belijdt, wordt hij een kind van God (Joh. 1: 12, 13; Rom. 5: 1) en ontvangt eeuwig leven. (Joh. 17: 3; Rom 6: 22, 23) Deze behoudenis kan niet verkregen worden door goede werken; het is een gave van God. (Ef. 2: 8, 9; Rom. 3: 24; Rom. 4: 5)
5. Wij geloven dat de Gemeente het lichaam van Christus is, bestaande uit allen die waarachtig geloven in de Here Jezus als hun Redder en Here. (1 Kor. 12: 12-27; Rom. 12: 4, 5) Deze gelovigen zullen elkaar in liefde moeten verdragen en de eenheid in de Geest bewaren door de band des vredes. (Ef. 4: 2-6, 3: 17-21; 1 Kor. 1: 10-13; Fil. 2: 1-5)
6. Wij geloven dat Gods naam verheerlijkt behoort te worden in het leven van elke gelovige (1 Joh. 2: 4-6; Rom. 8: 5-8; Gal. 2: 20); dat hij/zij de Naam van onze Here en Heiland geen schade mag toebrengen. (Rom. 12: 1, 2; Kor. 6:20; Gal. 5:13) Dit betekent het zich afkeren van die zaken die door de Bijbel veroordeeld worden. (Ef. 4: 17-32; 5: 2-5; Rom. 13: 12-14) Wij geloven dat God ons in Zijn Woord duidelijk verbiedt, onze Christelijke vrijheid te gebruiken als een gelegenheid om toe te geven aan zondige begeertes. (Rom. 6: 1, 2, 11, 12, 19; Jak. 4: 4; 1 Joh. 2: 15; Gal. 5:13, 16) Wij geloven echter ook dat God ons vergeeft als wij oprecht onze

tekortkomingen en overtredingen aan Hem belijden. (1 Joh. 1: 9)

7. Wij geloven dat elk lid van de Gemeente en de Gemeente als geheel de opdracht heeft gekregen om het Evangelie door te geven aan alle mensen. (Marc. 16: 15; Matt. 28: 19; 2 Kor. 5: 19)
8. Wij geloven dat Satan een gevallen engel is, die de oorzaak van de zondeval is en ieder mens aanzet tot zondigen. Hij is de openlijke en verborgen vijand van God en van de gelovige. (Gen. 3: 1-8; Ef. 6: 11,12; 1 Petr. 5: 8; Jak. 4: 7; Ef. 2: 3) Uiteindelijk zal hij voor eeuwig gestraft en in de poel van vuur geworpen worden. (Openb. 12: 9; Openb. 20: 10; Matt. 25: 41)
9. Wij geloven dat de Bijbel leert dat iedereen die door het geloof in de Here Jezus Christus gerechtvaardigd is de eeuwigheid zal doorbrengen in Gods aanwezigheid. (Joh. 14: 2, 3; Joh. 5: 24; Rom. 8: 1; Fil. 3: 20, 21)
Dat degenen, die geen berouw tonen over hun zonden en Gods aanbod van genade afwijzen tijdens hun leven op aarde, de eeuwigheid zullen doorbrengen in een eeuwigdurende straf. (2 Tess. 1: 8-9; Matt. 25: 41, 46)

De **Stg. Evangelie Voor Kinderen** heeft de Bijbel als richtsnoer en als doel:

- kinderen met het evangelie te bereiken o.a. door het houden van Bijbelclubs.
- mensen te motiveren en te stimuleren zich in te zetten voor evangelisatie onder kinderen.
- materiaal beschikbaar te stellen
- medewerkers toe te rusten d.m.v. voorlichting en trainingen.
- plaatselijke kerken/gemeenten helpen bij het kinderevangelisatie werk.

De Stg. Evangelie Voor Kinderen is geen onderdeel van een kerk of gemeente, maar een onafhankelijke stichting; in het werk en het onderhoud van de medewerkers wordt voorzien d.m.v. giften.

Voor verdere informatie:

Stg. Evangelie Voor Kinderen
Geldershoofd 444
1103 BG Amsterdam
020-6003331



Doel en grondslag

